

"Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet." Paulus in Romeinen 11:1

"Besnijdenis is gegeven als teken om de Joden af te zonderen... opdat alleen jullie zullen lijden wat jullie terecht lijden; en opdat je land verlaten en je steden verbrand worden met vuur..." Justinus Martyr

"Laten we niets gemeen hebben met de afschuwelijke Joodse menigte..." "Voorwoord" Constantijn bij besluitenlijst van het Concilie van Nicea

Kerk/Israël

