

gen.

k.

## **Verbondsvolk Israël**

De heren Guijt, Paas en Van der Ziel reageerden (RD 28-3) op het interview met mij dat op 19 maart in deze krant verscheen.

---

Over verschillende zaken heb ik me verbaasd. Zo zou ik hebben beweerd dat christenen die het vervangingsdenken aanhangen de continuïteit tussen het Oude en het Nieuwe Testament ontkennen. En dat ze zouden geloven dat Joden niet zalig kunnen worden. Maar nergens in het interview beweert ik zoiets. „Zulke suggesties scheppen echter een karikatuur”, lees ik vervolgens in het opinieartikel. Wie scheidt hier nu eigenlijk karikaturen?

De schrijvers maken vooral bezwaar tegen het feit dat ik van mening ben dat op grond van Gods verbond met Abraham Israël voor altijd Gods volk is en blijft. Door heel het artikel heen hameren ze op de volgens hen in beton gegoten zekerheid dat in Christus ieder onderscheid tussen Jood en niet-Jood zou zijn opgeheven. De auteurs hangen

tevens een exclusief individualistische visie op het heil aan. Voor een blijvende verbondsstatus van het Joodse volk bestaat bij hen dan ook geen enkele ruimte. Maar Oude en Nieuwe Testament staan natuurlijk vol van Schriftgedeelten die deze onwrikbare verbondsstatus van Israël als volk onderstrepen. Denk aan Jeremia 31:31-37. En Genesis 17:7 spreekt van een eeuwig verbond. Dit alles loochenen is natuurlijk vervangingsdenken. Want dan is het verbond exclusief voor de Kerk. En dit vervangingsdenken is ontegenzeggelijk 1800 jaar lang de giftige bron van anti-judaïsme en antisemitisme geweest. Ik denk dat de drie schrijvers voor dat historische gegeven onvoldoende oog hebben.

**Jeroen Bol**  
voorzitter Jules Isaac Stichting